

Huiskrant



FEBRUARI 2026

37STE JAARGANG



**MAANDELIJKS
TIJDSCHRIFT**

SINT BERNARDUS BERTEM
AFGIFTEKANTOOR 3060
BERTEM - P2A9706

VU LIEVE SCHUERMAN
EGENHOVENSTRAAT 22
3060 BERTEM

Inhoud

03	VOORWOORD
04	WOORDJE TER INSPIRATIE
08	KALENDER
11	HET VERHAAL VAN FEBRUARI
13	IN DE KIJKER
14	UIT EN THUIS
24	WIST JE DAT...
25	RECEPT VAN DE MAAND
26	NIEUWE BEWONERS
27	OVERLEDEN BEWONERS
28	JARIGE BEWONERS
29	JARIGE VRIJWILLIGERS EN JARIGE FLATBEWONERS
30	JARIGE MEDEWERKERS
31	PRIKBORD
34	PRIJSVRAAG

De "St.-Bernardus Huiskrant" is een uitgave van Woonzorgcentrum St.-Bernardus Bertem vzw.

Verantwoordelijke uitgever : Lieve Schuerman, Egenhovenstraat 22, te 3060 Bertem.

De St.-Bernardus Huiskrant richt zich tot bewoners en hun familieleden en vrienden, personeelsleden en vrijwilligers van het "Woonzorgcentrum St.-Bernardus Bertem". De prijs van een jaarabonnement bedraagt 24 euro (59 euro inclusief verzending). Een steunabonnement kan vanaf 30 euro. Abonnementen starten aan het begin van een nieuw jaar na storting op rekeningnummer BE96 734-3070725-05 van de V.Z.W. Woon- en zorgcentrum St.-Bernardus Bertem met vermelding: "Abonnement St.-Bernardus Huiskrant".

Alle bewoners ontvangen een gratis abonnement.

Eindredactie : An Jorge

Inzendingen bij de redactie verwacht tegen de 15e van de maand vóór verschijnen.

Beste bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers

Februari mag dan de kortste maand van het jaar zijn, hij zit wél vol gezelligheid. Buiten is het nog winters, maar binnen zorgen we samen voor warmte, fijne gesprekken en leuke activiteiten. Af en toe komt de lente ook al eens om het hoekje kijken om ons te verrassen met een zonnige dag.

In deze huiskrant leest u wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd in ons woonzorgcentrum en wat er in februari op de planning staat. Je zal merken dat er in ons huis nog de hele maand januari fijn gefeest is om 2026 te vieren.

Veel leesplezier,



Februari is de maand waarin we (onder andere) Lichtmis vieren. In de christelijke traditie is Lichtmis het feest waarop Jezus wordt opgedragen in de tempel en gezegend wordt. Vandaar de gewoonte om met Lichtmis de vieringen in het teken te zetten van kinderen. Lichtmis, een 'kinderfeest' dus!

Dat bracht me op de idee om eens even stil te staan bij wat wij, als volwassenen, van kinderen kunnen leren.

Onze (achter)(klein) kinderen leren in hun leven veel van ons als (over) (groot)ouders, maar staan we er af en toe ook eens bij stil dat wij ook aardig wat levenslessen van hén kunnen leren? Kinderen leiden je blik naar wat er echt toe doet: ze staan vol verwondering in het leven, vol oprecht medeleven, vol enthousiasme, vol creativiteit.



Er zijn talloze waardevolle lessen die we kunnen leren door te kijken naar hoe kinderen het leven benaderen. Ik noem er enkele:

1) Haast en spoed is zelden goed

Heb je wel eens een peuter of kleuter zien haasten? Het is bijna onmogelijk. Als je bij die gedachte even stil staat is het eigenlijk ook best mooi en bewonderenswaardig. Geniet van het leven door een paar versnellingen terug te schakelen.

2) Geniet van de kleine dingen

Als we kinderen observeren zien we dat ze vreugde vinden in een miljoen kleine genoegens. De wind die hun wang streelt. Regendruppels zien en vangen met hun handen. Bloemetjes, steentjes en takjes die ze op elke hoek van de straat vinden. Probeer eens oog te hebben voor die kleine details om je heen. Geluk vind je juist in de kleine dingen. Kinderen weten dit als geen ander. Geniet van het leven door oog te hebben voor de kleine dingen. Gewone dagen kunnen buitengewoon zijn!!



3) Wees jezelf

Schrik er niet van terug om jezelf open en oprecht te uiten, zoals een kind zou doen. We zijn vaak te bezorgd over wat anderen van ons denken. Maar hoe zit het met wat we zelf willen? Kinderen nodigen ons uit om authentiek te zijn en geen maskers op te zetten.

4) Wees actief (en speels)

Jonge kinderen houden van spelen, iets wij als volwassenen vaak afgeleerd hebben. Spelen verzet je gedachten en geeft energie. Een uitnodiging voor ons om actief te zijn en te zoeken naar dingen waar we deugd van hebben. Onze hersenen maken dopamine (gelukshormonen) aan als we actief zijn en dat geeft een goed gevoel. We worden er niet alleen gezonder van, maar ook energieker.

5) Probeer lief voor jezelf te zijn en bekijk het leven met humor

Jonge kinderen kunnen zo trots zijn op zichzelf. Op hun prestaties. Hun kwaliteiten. Hoe mooi zou het zijn als wij als volwassenen hier ook maar een beetje van zouden kunnen overnemen. Wij zijn vaak te bescheiden of denken dat we ondermaats presteren. Misschien goed om eens stil te staan bij de dingen die we mooi en goed vinden aan onszelf. En relativeer met wat humor dat wat je liever niet zou zien bij jezelf. Je kan er vast eens mee lachen.



En 'last but not least' , bedenk: Elke dag is een nieuwe start
Een nieuwe dag betekent nieuwe kansen en nieuwe ervaringen om van te leren. En het lijkt erop dat kinderen hier heel goed in zijn. Zij starten elke dag zonder ballast van de vorige dag .

WOORDJE TER INSPIRATIE

Ja, en laat 'loslaten' nu net iets zijn dat dat heel moeilijk is voor ons volwassenen: proberen los te laten wat voorbij is en het nieuwe te omarmen, of op zijn minst een kans te geven. En om het speels te zeggen: "Stap elke dag fris en fruitig een nieuwe dag in".

(bron: naar internet, dingen-die-we-kunnen-leren-van-kinderen)



KALENDER

Datum	Uur	Activiteit	Locatie
2 februari	14u - 16u	Contactkoor	Brasserie
	14u-16u	LDC: Petanque en gezelschapsspel	Plaza
3 februari	10u-10u45	Zitturnen	Brasserie
	14u-17u	LDC: Handwerken	Plaza
	14u20-15u30	Wandelclub	Plaza
	14u - 15u	Lichtmis viering 	Kapel
4 februari	14u - 16u	Poëzie namiddag	Cafetaria zusters
	13u30 - 16u30	Superette Bernadette	Kapel Brasserie
	14u15 - 15u15	Rondleiding nieuwe bewoners	Brasserie
5 februari	10u-11u	LDC: Seniorengym	Plaza
	14u-17u	LDC: Gezelschapsspelen	Plaza
	14u - 15u	Yoga	Cafetaria zusters
6 februari	10u-11u	Fit en Actief	Brasserie
	14u-17u	LDC: Bingo	Plaza
	13u30-16u	Crea-atelier	Crea-lokaal
9 februari	14u-16u	LDC: Petanque en gezelschapsspel	Plaza
	14u - 15u	Zin in dialoog	Cafetaria zusters
10 februari	14u-17u	LDC: Handwerken	Plaza
	10u-10u45	Zitturnen	Brasserie
	14u20-15u30	Wandelclub	Plaza
11 februari	10U - 12U	LDC: Bloemschikken	Plaza

KALENDER

Datum	Uur	Activiteit	Locatie
	10u - 11u	Zingen met Bernardus	Brasserie
	13u30 - 16u30	Superette Bernadette	Kapel Brasserie
	14u-16u	LDC: Lijndansen met OKRA	Plaza
	14u-16u	LDC: Kaarten met OKRA	Plaza
	14u - 16u	Samen lezen 1	Cafetaria zusters
	14u - 16u	Samen lezen 2	De Kouter
12 februari	10u-11u	LDC: Seniorengym	Plaza
	14u-17u	LDC: Gezelschapsspelen	Plaza
13 februari	10u-11u	Fit en Actief	Brasserie
	14u-17u	LDC: Bingo	Plaza
	13u30-16u	Crea-atelier	Crea-lokaal
	14u - 16u	Valentijnsconcert  	Brasserie
16 februari	14u - 16u	Contactkoor	Brasserie
	14u-16u	LDC: Petanque en gezelschapspel	Plaza
17 februari	10u-10u45	Zitturnen	Brasserie
	14u-17u	LDC: Handwerken	Plaza
	14u20-15u30	Wandelclub	Plaza
18 februari	14u-16u	LDC: Lijndansen met OKRA	Plaza
	14u-16u	LDC: Kaarten met OKRA	Plaza
	14u - 16u	Samen lezen 1	Cafetaria zusters
	9u - 12u	Askruisje	Op de wooneenheid

KALENDER

Datum	Uur	Activiteit	Locatie
	13u30 - 16u30	Superette Bernadette	Kapel Brasserie
19 februari	10u-11u	LDC: Seniorengym	Plaza
	14u-17u	LDC: Gezelschapsspelen	Plaza
	14u - 15u	Yoga	Cafetaria zusters
20 februari	10u-11u	Fit en Actief	Brasserie
	14u-17u	LDC: Bingo	Plaza
	13u30-16u	Crea-atelier	Crea-lokaal
23 februari	14u-16u	LDC: Petanque en gezelschapspel	Plaza
24 februari	10u-10u45	Zitturnen	Brasserie
	14u-17u	LDC: Handwerken	Plaza
	14u20-15u30	Wandelclub	Plaza
	18u - 19u30	Avondactiviteit: sextalk 	Brasserie
25 februari	14u - 16u	Samen lezen 2	Cafetaria zusters
	13u30 - 16u30	Superette Bernadette	Kapel Brasserie
	10u - 11u	Zingen met Bernardus	Brasserie
26 februari	10u-11u	LDC: Seniorengym	Plaza
	14u-17u	LDC: Gezelschapsspelen	Plaza
27 februari	10u-11u	Fit en Actief	Brasserie
	14u-17u	LDC: Bingo	Plaza
	13u30-16u	Crea-atelier	Crea-lokaal

'Als daar maar geen ruzie van komt,' zei moeder Jaar met een diepe zucht. Ze had precies driehonderd vijfenzestig dagen om te verdelen onder haar twaalf kinderen: Januari, Februari, Maart, April en de ander van de twaalf maanden. Moeder Jaar wilde het graag zo eerlijk mogelijk doen. Maar wat was dat moeilijk!

Driehonderd vijfenzestig is zo'n raar getal. Als ze elk van haar kinderen dertig dagen gaf, dan hield ze vijf dagen over. En als ze elke maand éénendertig dagen gaf, dan kwam ze weer zeven dagen te kort! Het is bij maanden net als bij kinderen. Ze kijken altijd of ze hun deel wel krijgen. Denken ze, dat het niet eerlijk gaat, dan heb je de poppen aan het dansen! Moeder Jaar zuchtte weer diep.

Ze had zo'n hekel aan ruzie. En sommige van haar twaalf kinderen waren zulke opgewonden standjes. Maart en April bijvoorbeeld! De mensen zeiden niet voor niets: Maart roert zijn staart, April doet wat hij wil. Neem November! Een beste jongen, maar hij had van die buien. Dan kon hij te keer gaan, dat iedereen ervan rilde. Hoe moest dat nu?

Toen bedacht moeder Jaar een plannetje! Ja, ja, natuurlijk, zo moest het! Ze kookte een grote pan soep en roerde er driehonderd vijfenzestig dagen door. 'Mmmmm,' riepen de kinderen toen ze tegen etenstijd thuiskwamen. 'Dat ruikt lekker, moeder! Wat eten we vandaag?' 'Dagensoep,' zei moeder Jaar. 'Ga maar gauw aan tafel. Ik zal jullie allemaal een diep bord opscheppen. Ik zal mijn best doen om jullie allemaal even veel te geven!'

Met een enorme soeplepel schepte moeder Jaar de dagensoep op. 'Ik heb dertig dagen!' riep Juni. 'Ik éénendertig!' riep Maart. 'Ik ook,' juichte Mei. 'En ik weer dertig,' riep September. 'Ja hoor eens, zo heel precies kan ik het niet afpassen,' zei moeder Jaar. 'Daar moeten jullie niet over zeuren.' Ze was blij dat alles zonder kibbelen verliep. Ze vond, dat ze niet onaardig uitkwam.

HET VERHAAL VAN FEBRUARI

Toen ze allemaal hun portie hadden, was er zelfs nog een klein bodempje soep in de pan met een paar dagen erin. Opeens merkte moeder Jaar dat er nog een bord leeg stond. Ze telde vlug haar kinderen. Het waren er elf! Eén maand was nog niet thuis. Het was Februari. 'Wie weet waar Februari is?' vroeg moeder Jaar. 'O,' zei Augustus met een volle mond. Hij ging nog even kijken of er al sneeuwvlokjes waren.'

'Zijn jullie al begonnen?' riep hij. 'Ik heb reuzenhonger!' En hij schoof gauw op zijn eigen plaatsje aan tafel. Moeder Jaar had met hem te doen. Hij zag er zo vrolijk uit en zijn haren waren verwaaid door de wind. Moeder deed de rest van de dagensoep op het bord van Februari. Ze schraapte en schraapte... Het viel gelukkig nogal mee. Er zaten zelfs nog achtentwintig dagen onder in de pan! 't Is niet zoveel,' zei moeder Jaar, 'maar ik kan er echt niet meer van maken.'

Maar Februari lachte zorgeloos. 'Het geeft niet, hoor,' zei hij goedig. 'Ik heb er heus wel genoeg aan moeder. En wat zullen de kinderen blij zijn!' 'De kinderen?' 'Ja, want de kinderen verlangen zo naar de lente. Ze zullen het heerlijk vinden, dat ik maar achtentwintig dagen heb. Want hoe minder dagen ik heb, des te sneller komt de lente!' 'Je bent een lieve jongen,' zei moeder Jaar. 'Misschien ben je wel de beste van allemaal!' En ze streek Februari over zijn bolletje. !

2026

FEBRUARY

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28



IN DE KIJKER: HUIZE VAERENBERG

Een geslaagde Nieuwjaarsbrunch,
Een fijn en deugddoend kerstfeest,
Een mooi kerstconcert tijdens de kerstdagen.
Welkom op Huize Vaerenberg!



Karen en haar nichtje trakteerden elke wooneenheid op een prachtig miniconcert voor Kerstmis. Ze spelen allebei dwarsfluit.



UIT EN THUIS: SNEEUWPRET OP DE EYCKENMOLEN

Sneeuwpret is

Sneeuwballen maken, rollen, voelen en gooien naar Sam!



UIT EN THUIS: NIEUWJAARSBRUNCH MAERELAND



UIT EN THUIS: ADVENT

Deze adventperiode hebben we samen gewerkt rond dankbaarheid en collegialiteit. Onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen. Elke medewerker had zijn persoonlijke zakje waar collega's en/of bewoners een berichtje of een attentie mochten in achterlaten. Wat een succes! Het was een zakje geluk :-)



UIT EN THUIS: BEWEGEN OP VERHAAL

Op een fijne namiddag kwamen de kleuters op bezoek in het woonzorgcentrum. Ze namen hun vrolijke energie mee! Samen met de bewoners deden ze leuke bewegingen: zwaaien met de armen, stappen als kleine en grote dieren en rustig rekken en strekken. Jong en oud bewogen samen, lachten samen en genoten van het samen zijn. Bewegen werd zo een gezellig verhaal vol plezier en warme momenten.





UIT EN THUIS: DE KOUTER



UIT EN THUIS: DE NIEUWJAARSBRUNCH VAN HET HOOGVELD



UIT EN THUIS: HET KUIPERSVELD VIERT HET
NIEUWE JAAR



UIT EN THUIS: KERSTPRET OP HET ZONNEVELD



UIT EN THUIS : HET ZONNEVELD IN DE SNEEUW

Jong of iets ouder... de sneeuw haalt altijd weer het kind in ons boven. Op het Zonneveld maakten ze een hippe sneeuwvrouw en vloog er af en toe een sneeuwbal heen en weer.



WIST JE DAT...

... februari de maand is van Tournée Minérale? In 2017 sloegen De Druglijen en Stichting tegen Kanker de handen in elkaar: de maand zonder alcohol was geboren. Vanaf het najaar van 2020 zet De Druglijen het initiatief in Vlaanderen verder.

Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten: voor velen maakt het deel uit van de dagelijkse routine. In 2013 dronk 82% van de Belgen alcohol, ook al brengt dat nogal wat risico's met zich mee. Het beïnvloedt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het heeft ook impact op je veiligheid en op je gedrag. Ook tijdens onze campagne '2voordeprijsvan1' leerden we dat alcoholgebruik het risico op dementie vergroot.

Vanaf de eerste editie was het enthousiasme voor Tournée Minérale enorm: meer dan 120.000 Belgen schreven zich in. De redenen om mee te doen waren heel uiteenlopend: om te werken aan de gezondheid, om te zien of de uitdaging vol te houden was, om kankeronderzoek te steunen... Doe jij ook mee aan Tournée Minérale?



**IK ZEG
JA TEGEN
MEER
ENERGIE.**

RECEPT VAN DE MAAND: PORNSTAR MARTINI MOCKTAIL

Veel mensen zijn gek zijn op de Pornstar Martini, die oorspronkelijk uit Australië komt maar in rond 2000 doorbrak in de Londense cocktailwereld. Door de combinatie van vanille, wodka ('martini' komt van het martiniglas, niet de drank) en passievrucht is het zowel een fruitige als zoete en zure cocktail.

Een klassieke Pornstar Martini bestaat uit de cocktail die is afgetopt met een halve passievrucht en een klein glaasje prosecco of champagne ernaast.

Voor deze lekkere mocktail laten we de alcohol achterwege. Minstens even lekker en 10 keer gezonder!

Ingrediënten:

- 8 ijsblokjes
- een halve limoen
- 25 ml alcoholvrije witte wijn
- 75 ml tropisch vruchtensap
- 1 el eiwit
- 1 passievrucht
- 1 tl poedersuiker

Bereiding:

1. Vul het martiniglas met 5 ijsblokjes (per persoon) om het te koelen. Pers ondertussen de limoen uit en doe het sap samen met de alcoholvrije witte wijn, vruchtensap, het eiwit 3 ijsblokjes in de cocktailshaker. Schud 15 sec. krachtig heen en weer.
2. Verwijder de ijsblokjes uit het glas. Schenk de cocktail door het zeefje van de cocktailshaker in het martiniglas.
3. Halveer de passievrucht en leg 1 helft in het glas. Schep de poedersuiker op de passievrucht en serveer meteen.



NIEUWE BEWONERS

Melania Vander Elst
Woonde in Bertem
Woont nu op het Hoogveld

Johannes Erven
Woonde in Bertem
Woont nu op het Hoogveld

Remi De Conick
Woonde in Herent
Woont nu op het Hoogveld

Marcel Sterckx
Woonde in Bertem
Woont nu op de Kouter

Margeretha Heers
Woonde in Herent
Woont nu op de Kouter

Lucienne Moyens
Woonde in Bertem
Woont nu op de Kouter

Joseph Tuerlinckx
Woonde in Aarschot
Woont nu op de Kouter

Frans Pieraerts
Woonde in Heverlee
Woont nu op het Hoogveld

Josette Trippaers
Woonde in Herent
Woont nu op de Vleugt

René Delvaux
Woonde in Linden
Woont nu op het Zonneveld

Christiane Anthoons
Woonde in Leefdaal
Woont nu op de Vleugt



OVERLEDEN BEWONERS

Angele Laes

Geboren op 18/10/1935

Overleden 28/01/2026

Woonde op het Zonneveld

Gerda Kerkhofs

Geboren op 13/09/1929

Overleden 27/01/2026

Woonde op het Zonneveld

Joanna Moortgat

Geboren op 02/02/1930

Overleden 22/01/2026

Woonde op het Hoogveld

Genoveva Lefevre

Geboren op 22/12/1938

Overleden 21/01/2026

Woonde op de Eyckenmolen

Ferdinand Wittebols

Geboren op 22/07/1934

Overleden 12/01/2026

Woonde op het Zonneveld



JARIGE BEWONERS

INGRID	VAN DER HAEGEN	1/02/1947	HET ZONNEVELD
INEIS	TERLAEKEN	2/02/1928	HET ZONNEVELD
HUGUETTE	VERBIEST	4/02/1935	HET ZONNEVELD
ANNA	LEMMENS	11/02/1929	VAERENBERG
MARGARETHA	HEERS	12/02/1949	DE KOUTER
PAULA	LIBEER	17/02/1944	VAERENBERG
PATRICK	VAN COTTHEM	19/02/1963	T SOETE
RAPHAEL	CASTELEYN	20/02/1938	HET KUIPERSVELD
LUCAS	VAN TICHELEN	20/02/1932	HET KUIPERSVELD
NICOLE	VAN SEVEREN	21/02/1943	DE EYCKEMOLEN
JULIETTE	KEPPENS	23/02/1938	HET KUIPERSVELD
CLARA	VERHULST	26/02/1937	HET ZONNEVELD
ANDRE	DEKEMPE	28/02/1950	DE EYCKEMOLEN



JARIGE VRIJWILLIGERS

Timmermans Juliana	21/02/1945
Heylen Maria	14/02/1948
Steenhuyzen Reinhilde	16/02/1957
Emmerechts Christine	6/02/1967
Dechamps Daisy	1/02/1968

JARIGE FLATBEWONERS

BAUDEWIJN	PHILIPS	08/02/1962	HET MAERELAND
-----------	---------	------------	---------------



JARIGE MEDEWERKERS

KARIM ADAM	01-02-1986
RAES KARLIEN	03-02-1990
VANDEN BERGHE BRIGITTE	06-02-1950
PEETERS ELISABET	07-02-1965
UYTTENDAELE AMANDA	07-02-1967
CARRASCO LOURDES CAROLINA	10-02-1985
SHIRE ABDINASIR YUSEF	10-02-1994
VERCRUYSSSE THOMAS	10-02-2004
DEUXBOUTS NADINE	18-02-1967
VAN DAMME ELKE	18-02-1976
KNOPS YNGE	20-02-1990
VAN BAEL INGE	20-02-1992
JULIEN BRIGITTE	22-02-1967
COLOGNE ANKE	22-02-1984
MOERENHOUT SABRINA	23-02-1978
ROEKENS BRIAN	23-02-1998
VANDENDAEL NINA	24-02-2004
RESHETNIKOVA YEKATERINA	27-02-1983
BORGERS LIEN	29-02-1992



H A P P Y
*Valentine's
Concert*

**Vrijdag 13 Februari 2026
Om 14u in de Brasserie**

Met Margriet en Phillippe





CREA ATELIER ZOEKT: STUKKEN HOUT EN DENNEAPPELS

LIGT ER NOG ERGENS WAT HOUT
OF DENNEAPPELS STOF TE
VANGEN...DAN WIJ NEMEN DEZE
GRAAG OVER OM IETS MEE TE
MAKEN!

GEEF EEN SEINTJE AAN SOPHIE
(DE) OF ELLEN (HZ)



Avondactiviteit

“Sexy Talk”

Met 3 in bed

Warme en giechelende gesprekken rond intimiteit en verbondenheid, met een hapje en een drankje.

Iedereen welkom!

24 Februari 2026

18uur

In Brasserie van Gogh

Inschrijven via ergo of coach!

Bij vragen: neem contact op met Sophie (DE) of Ellen (HZ)

- Rij: Elke horizontale rij (9 cellen) moet de cijfers 1-9 bevatten.
- Kolom: Elke verticale kolom (9 cellen) moet de cijfers 1-9 bevatten.
- Blok (Regio): Elk dikomlijnd 3x3 vierkant (9 cellen) moet de cijfers 1-9 bevatten.

Sudoku

Welke code komt er uit jouw sudoku?

7					●	9		
	4		9	6	7			8
		8		3			7	1
	6	4	1			5		
5	1		▲	4			8	9
		9			5	3	1	
4	8	■		5		7		
2			7	8	9	+	4	
		3						5



Naam:

Oplossing:

De gelukkige winnaar krijgt een bon voor een consumptie in Brasserie Van Gogh. De bon wordt met de binnenpost bezorgd.

De winnaar van de vorige prijsvraag is **Christiane Ceulemans** van het Kuipersveld. Proficiat!!

EXTRA PRIJSVRAAG

Februari is ook de maand van Valentijn en de liefde. Amor schiet helemaal raak deze maand en zit 10 keer verstopt in deze huiskrant. Weet jij op welke pagina's? Vermeld ze dan hieronder.



Amor 1:

Amor 6:

Amor 2:

Amor 7:

Amor 3:

Amor 8:

Amor 4:

Amor 9:

Amor 5:

Amor 10:

Naam:



#TEAMBERNARDUS

